

Beste leden, bezoekers, en belangstellenden van **50+** COC Midden-Nederland, hierbij de nieuwsbrief voor het 2^e kwartaal 2020. Helaas, met het oog op wat zich zoal in de wereld afspeelt, is dit een Nieuwsbrief met een korte agenda. COC Midden-Nederland heeft tot eind mei vanwege uw en onze veiligheid een activiteitenstop. Onder voorbehoud hierbij al wel de agenda voor juni.

In deze Nieuwsbrief leest u over het **CONTACT** initiatief van **50+** COC MN. Ook u kunt daar gebruik van maken.

Wij hopen dat het goed met u gaat en willen u in ieder geval tijdens deze moeilijke tijd sterkte wensen. Wees aardig voor elkaar en zoek met de Telefoon App of de Mail contact met elkaar, laat iets van je horen en steun elkaar.

Met vriendelijke groet, **Hans**. van Gemmert, coördinator.

Savannah Bay

Bij Savannah Bay denk ik aan een zwoele tropische nacht met een fijne vriend. Het is echter een toneelstuk van Marguerite Duras, en het is eveneens de naam van een bijzondere boekwinkel in Utrecht, die je vindt in de Telingstraat, een achterafstraatje bij de Ganzenmarkt.

Begonnen in een werfkelder als feministische boekwinkel de Heksenketel, is Savannah Bay al zes en dertig jaar het beste adres voor uitgaven op het gebied van genderstudies en homosexualiteit. Daarnaast is het ook een algemene boekhandel.

Als ik er binnenloop, op zoek naar een interessant boek, dan slaag ik er altijd, zeker voor een dichtbundel, want ook in poëzië is de winkel gespecialiseerd. Ik kocht er bijvoorbeeld ooit de gedichten van Jacob Israël de Haan, bekend van zijn dichtregel op het Amsterdamse homomonument 'Naar vriendschap zo'n mateloos verlangen', of ,meer recent, de verzamelde gedichten van Ida Gerhardt met dat oorlogsgedicht uit 1940 over het Domcarillon, waarvan hier de beginregels:

Ik zag de mensen in de straten
hun armoe en hun grauw gezicht,
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht,
want boven in de klokketoren
na 't donker-bronzen urenslaan
ving, over de hele stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

www.savannahbay.nl

Nestor

Agenda:

- | | |
|---------|---|
| 6 juni | Wandelgroep 50+: informatie en vooraf aanmelden bij rozewandelgroepcoc@gmail.com |
| 7 juni | 15.00 uur Roze 50+ Café Koetje, Hof 17a in Amersfoort |
| 14 juni | 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo |
| 26 juni | 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl |

Elke tweede zondag van de maand, voor de Regio Rivierenland, van half 3 tot 5 uur: Roze Soos in het Wijkcentrum "Het Oosthok", Meeslaan 2a in Tiel.



www.gayliving.nl

Schrijf je in en beantwoord onze vragen, ook als je niet direct op zoek bent naar een woning. Aan een inschrijving bij Gay Living zijn geen kosten verbonden, en het verplicht je tot niets. Met een inschrijving bij Gay Living krijg je wel een plaats op de wachtlijst.

BERICHT VAN ONS LID AART DE VEER

Belservice voor een praatje en een luisterend oor

Je hebt van die dagen dat je wel wat extra aanspraak wilt hebben. Het is een gevoel dat iedereen herkent. De 'belservice' van 50+ COC MN is dan een uitkomst. De 'belservice' bestaat uit een aantal vrijwilligers. Zij zijn er voor u en kijken naar u om. Lijkt het u fijn om elke week gebeld te worden?

Een wekelijks telefoontje

Het is prettig om met iemand te kunnen praten. Iemand die naar je luistert en je begrijpt. Als u zich aanmeldt voor de belservice, neemt een vaste vrijwilliger wekelijks telefonisch contact met u op. U kunt over van alles praten. Bijvoorbeeld over wat u dwars zit of wat er speelt in uw leven. Dat kunnen leuke of minder leuke dingen zijn. De vrijwilliger is er voor een luisterend oor, een praatje of een goed gesprek, precies waar u behoefte aan hebt. Uiteraard zijn de gesprekken vertrouwelijk.

We werken met vrijwilligers, en zij kunnen u geen professionele hulp bieden. Indien nodig kunnen zij u wel doorverwijzen naar instanties die u verder kunnen helpen met problemen op het vlak van bijvoorbeeld ziekte, financiële problemen, etc.

Is dit iets voor u?

Wilt u wekelijks gebeld worden door een vaste vrijwilliger? Of wilt u belvrijwilliger worden? Stuur dan een mail naar 50plus@cocmiddennederland.nl

- **Deelnemers worden iedere week op een vast dagdeel gebeld door een van onze vrijwilligers.**
- **Vrijwilligers bieden een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek.**

Mijn verloofde ouders maakten met een oom en tante van moeder in 1926 een ruim twee maanden durende zeereis als passagiers op een vrachtschip. Moeders dagboek heb ik compleet ontcijferd en uitgetypt en aangevuld met fragmenten uit brieven van tante aan enkele familieleden over dezelfde reis. Twee vrouwen van twee generaties vertellen over hun belevenissen op de boot en in de havensteden, en geven hun commentaar op de mediterrane wereld van toen. Ik heb de teksten ruim van familiale, geografische en taalkundige voetnoten voorzien en geïllustreerd met door moeder genomen kiekjes, met stadsplattegronden en een losse zeeroutekaart. In de inleiding geef ik ook een levensbeschrijving en karakterschets van de vier reizigers. Het boek is uitgegeven door Elmar BV te Delft en heeft ISBN 978 90 389 2729 9. De winkelprijs is € 16,99. Ik heb zelf nog een aantal exemplaren beschikbaar voor € 15,00 (inclusief bezorging). Stuur even een mail naar aartdeveer@casema.nl als je het boek wil hebben.

