

Beste leden, bezoekers, en belangstellenden van 50+ COC Midden-Nederland; Allereerst een goed, gelukkig en gezond 2019 gewenst. Een nieuw jaar, waarin wij weer veel gaan organiseren en waar u al dan niet actief aan deel kunt nemen, misschien leuk te combineren met uw goede voornemens voor 2019 !

De oudere versies van onze Nieuwsbrief, waarin u bijvoorbeeld de columns van Nestor nog eens na kunt lezen, zijn te vinden op de website van COC Midden-Nederland, onder "doelgroepen 50+"

Het gaat een mooi jaar worden, we zien uw aanwezigheid graag tegemoet. Met vriendelijke groet, **Hans**. van Gemmert,

## Caravaggio

Op dit moment is de Italiaanse schilder Caravaggio in Utrecht het gesprek van de dag. Net als rond 1600 in Rome, waar hij een wild bestaan leidde.

Caravaggio, geboren in 1571, was in zijn tijd beroemd tot ver buiten Italië. Drie Utrechtse schilders wilden zijn werken met eigen ogen zien en trokken naar Rome, te voet en per rijtuig, meer dan 1500 km ver.

Enkele schilderijen van de Italiaan en zijn navolgers zijn tot 24 maart te zien in het Centraal Museum: "Utrecht, Caravaggio en Europa". Ga dat zien!

Was Caravaggio homo? Zijn talrijke geschilderde mannelijke naakten zijn immers oogverblindend. Filmregisseur Pier Paolo Pasolini liet zich door Caravaggio inspireren en koos voor zijn films dezelfde betoverende jongens met krullenbollen en verleidelijke oogopslag. De 'biopic' van filmregisseur Derek Jarman uit 1986 over Caravaggio deed de rest en maakte van de schilder een 'gay-icon'.

"Er zijn geen bewijzen dat Caravaggio homo was", schrijft Andrew Graham-Dixon in zijn biografie over de schilder. Hij wijst onder meer op een vechtpartij van Caravaggio met een zekere Tomassoni vanwege een vrouwelijke prostituee waarin ze beiden interesse hadden. De biografie: 'Caravaggio had zeker oog had voor de schoonheid van het mannelijk lichaam maar zijn seksuele interesse slingerde wellicht beide kanten op'.

## Nestor



**Zondag 20 januari** organiseren Bodytalk, Café Kalff, en PANN: Voel je vrij!, en COC Midden-Nederland de Nieuwjaarsreceptie 2019 LHBT+ Utrecht van 15.00 tot 19.00 uur. Alle Utrechtse LHBT+ organisaties/verenigingen en hun leden, vrijwilligers en supporters ontvangen we graag in EKKO. We gaan voor een mooie en kleurrijke start van 2019, want een goed contact en netwerk tussen de diverse organisaties en initiatieven is waardevol. We hopen op jullie komst!

## Agenda:

- |             |   |
|-------------|---|
| 5 januari   | Wandelgroep 50+: informatie en vooraf aanmelden bij <a href="mailto:rozewandelgroepcoc@gmail.com">rozewandelgroepcoc@gmail.com</a>        |
| 6 januari   | 15.00 uur Roze 50+ Café Koetje Hof 17a in Amersfoort  |
| 13 januari  | 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé met de jaarlijkse <b>Flesjesregen</b>  |
| 25 januari  | 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden via de mail <a href="mailto:50plus@cocmidden nederland.nl">50plus@cocmidden nederland.nl</a> |
| 2 februari  | Wandelgroep 50+: informatie en vooraf aanmelden bij <a href="mailto:rozewandelgroepcoc@gmail.com">rozewandelgroepcoc@gmail.com</a>        |
| 3 februari  | 15.00 uur Roze 50+ Café Koetje Hof 17a in Amersfoort  |
| 10 februari | 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo   |
| 22 februari | 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden via de mail <a href="mailto:50plus@cocmidden nederland.nl">50plus@cocmidden nederland.nl</a> |
| 2 maart     | Wandelgroep 50+: informatie, en vooraf aanmelden bij <a href="mailto:rozewandelgroepcoc@gmail.com">rozewandelgroepcoc@gmail.com</a>       |
| 3 maart     | 15.00 uur Roze 50+ Café Koetje Hof 17a in Amersfoort  |
| 10 maart    | 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo   |
| 22 maart    | 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf aanmelden via de mail <a href="mailto:50plus@cocmidden nederland.nl">50plus@cocmidden nederland.nl</a> |

## Museumbezoek

**Vrijdag 18 januari** bezoeken we de grote tentoonstelling "Utrecht, Caravaggio en Europa". Al tijdens zijn leven reikt Caravaggio's roem tot ver buiten Italië. Caravaggio vernieuwde de schilderkunst met zijn realisme, gevoel voor drama, en een kenmerkend contrast tussen licht en donker. Hij kreeg veel navolgers, kunstenaars die bekend staan onder de term 'caravaggisten'. Omdat er voor deze tentoonstelling veel belangstelling is moet er bezoektijd worden gekocht. Daarom loopt de inschrijving al en zijn de toegangsbewijzen hiervoor al gekocht.



**Dinsdag 26 februari** staan Scheveningen en Den Haag op het programma. In Scheveningen bezoeken we Ossip Zadkine in het museum Beelden aan Zee. Wie kent hem niet, die bronzen figuur in Rotterdam met dat gat in zijn lijf? Ossip Zadkine (1888-1967) wordt gerekend tot de belangrijkste beeldhouwers van de twintigste eeuw. Geboren in Vitebsk in Wit-Rusland vestigde hij zich in 1910 in Parijs. Daar leerde hij de moderne kunst kennen, waaraan hij vanaf 1911 zelf een bijdrage ging leveren met primitivistische sculpturen in steen en hout.

Na de lunch bezoeken we de expositie van Erwin Olaf. Het Gemeentemuseum Den Haag en Fotomuseum Den Haag brengen een eerbetoon aan één van Nederlands beroemdste fotografen: Erwin Olaf (1959) wordt in 2019 zestig jaar.

**Vrijdag 15 maart** bezoeken we het Rijksmuseum Twente voor de expositie "De naakte waarheid". Wie zijn wij en hoe zijn we in zes eeuwen tijd geworden tot wie we zijn? De Naakte Waarheid, met 100 topwerken uit zes eeuwen schilderen, beeldhouwen, fotograferen, tekenen en filmen. Van Anthonie van Dyck tot Andres Serrano en van Rembrandt tot Marlene Dumas. Een beeldende zoektocht naar onszelf met als metafoor de naakte mens. Deze tentoonstelling gaat over ons allemaal!



## Kok

Voor onze maandelijkse eettafel zijn wij op zoek naar een kok die bij toerbeurt wil koken; het gaat om ongeveer twee keer per jaar. Er is voldoende ondersteuning voor het doen van de boodschappen en het klaar maken van de gerechten.

## De Kringen

Als je nieuwe vrienden wilt maken en in een vertrouwelijke sfeer van gedachten wilt wisselen, is een kring misschien iets voor jou! Bij de 50+ COC- activiteiten in de Silo zijn meerdere mensen te vinden die naar tevredenheid lid van een kring zijn. In de regio Utrecht zijn naast jongerenkringen meerdere seniorenkringen actief.

Een kring is een groep homo's, lesbiennes, biseksuelen of transgenders die elke maand bij elkaar komt. Om de beurt is een kringlid gastheer/-vrouw. Bij zo'n samenkomst is er naast gezelligheid vaak een (roze) gespreksthema aan de orde dat steeds voorbereid wordt door een van de leden. Een kring kan ook activiteiten ondernemen zoals samen uitgaan, naar de film gaan, samen koken, etc. Iedere kring heeft een kringleider die allerlei praktische zaken regelt. De landelijke organisatie vraagt een kleine bijdrage per lid per jaar. Als je meer te weten wilt komen over De Kringen of je wilt aanmelden, ga dan naar de website [www.dekringen.nl](http://www.dekringen.nl) Daar lees je dan ook dat de Stichting De Kringen dit jaar 55 jaar bestaat.

Hans van Dodewaard,  
kringleider van een seniorenkring



[www.gayliving.nl](http://www.gayliving.nl)

**Schrijf je in** en beantwoord onze vragen, ook als je niet direct op zoek bent naar een woning. Aan een inschrijving bij Gay Living zijn geen kosten verbonden, en het verplicht je tot niets. Met een inschrijving bij Gay Living krijg je wel een plaats op de wachtlijst.